

## Praktische informatie

Duur: 3.30 uur

Afstand: 14 km

Moeilijkheidsgraad: ▼▼▼

Vertrekpunt: Kerk van Solwaster

Wegwijzer: 

VVV van "Pays des Sources" Spa: +32 (0)87 79 53 53

VVV van Jalhay-Sart: +32 (0)87 47 47 37



WANDELING 58: JALHAY  
>>> Solwaster-Maison Fagne

## Solwaster-Vecquée-Maison Fagne

### Op de hoogten van Solwaster

Neem de weg die omhoog loopt naar **Maison Fagne**. (Grot Notre Dame van Lourdes). Neem rechts een weg die tussen de weiden doorloopt (rustplaats **Alexis Bastin (1)**) en dring door in het bos « bois brûlé » en daarna het **bos van Belleheid. (2)** Neem nu 300m verder de weg "**Chemin des Clapettes (3)**" (kleine latten van hout die men aan karenschermen bevestigden) naar links, die uitkomt op een geasfalteerde bosweg en die men naar rechts volgt.

Aan de volgende kruising neemt U de weg links en passeert U een boswachtershuisje en loopt U omhoog zonder af te slaan. Na 1 km gaat U linksaf daar

waar de weg een Y vormt. Aan het einde van deze weg, achter de slagboom van de bosdienst, bevindt zich de weg **la Vecquée**. Ga nu linksaf en ga voor de oude grensstenen 148 en 149 voorbij. Tweehonderd meter verder gaat U linksaf over een brandgang die op de weg **Tapeux (4)** uitkomt; deze weg moet U volgen om af te dalen tot Maison Fagne. (op deze plek bevindt zich het kruis van Tapeux, het kruispunt **van de weg Rhus, de 3 eiken**, (ter herinnering aan 3 mensen die hier verdwenen) en het kruis van Arsins. Bij **Maison Fagne (5)** loopt U naar beneden tot **de kerk van Solwaster**.

## Wat geschiedenis...

### ***De Vecquée (oude Romeinse weg)***

De weg van de Bisschop heeft een lengte van 6 km en ligt in een rechte lijn op de kam van de fagnes. (hoogveen) De zeshoekige grensstenen langs de weg, opgericht in 1939, belichaamden de grens die in 1830 tussen België en Pruisen was opgesteld.

### ***Alexis Bastin***

De dichter, Alexis Bastin, die in 1894 in Solwaster geboren werd, werd in 1914 een oorlogsvrijwilliger. Hij

werd beroemd in de Waalse literatuur en won in hetzelfde jaar ook de titel van "Vi Tchêne". Hij werd erelid van het Vennootschap van de Waalse Talen en Literatuur van Luik in 1945. Hij was winnaar van talrijke prijzen.

### ***De Route Of Rhus***

Daar waar het Engelse monument (geëxplodeerd vliegtuig op 29 juni 1943) en het Amerikaanse monument Gayetai (neergestort vliegtuig op 6 april 1945) zijn.

