

Praktische informatie

Duur: 3 uur

Afstand: 10 km

Moelijkheidsgraad: ▼ ▼

Vertrekpunt: parkeerplaats bij "Pont de Belleheid" of Sart Station

Wegwijzer: 

VVV van "Pays des Sources" Spa : +32 (0)87 79 53 53

VVV van Jalhay-Sart : +32 (0)87 47 47 37



WANDELING 55 : JALHAY
>>> De Hoëgne

De Hoëgne

Van Belleheid tot het bruggetje van Centenaire; een ontdekking van één van de mooiste rivieren, ontsprongen in het hart van het natuurpark de Hoge Venen (Hautes-Fagnes).

U volgt nu de N640 (Sart-Francorchamps) gedurende 1km na Sart en neemt het kleine weggetje aan uw linkerhand dat naar **Belleheid (1)** voert. U kunt de auto laten staan op de parkeerplaats.

Loop langs **de Hoëgne** omhoog, eerst aan de rechterkant van de oever en daarna aan de linkerkant van de oever en volg de bordjes tot aan het **bruggetje van Centenaire (2)**, gebouwd in 1930 ter gelegenheid van de 100^e herdenking van de onafhankelijkheid van België.

Om terug te keren naar Belleheid:

Loop omhoog via de weg "La Veuquée" voor ongeveer 300m en daarna neemt

U de eerste bosweg links voor ongeveer 500m die U verder volgt tot het **boshutje (3)**.

Bij de waterval van **Léopold II (4)** steekt U de Hoëgne over en daarna daalt U rechtsaf om naar Belleheid terug te keren.

Om terug te keren naar Sart-Station:

Variant A:

Ga rechtsaf bij het bruggetje van Centenaire via het oude traject van de spoorlijn. (nu "Pré-Ravel", dit is een wandel- en fietspad over een oud spoorwegtraject)

Variant B:

Bij de boshut **Legras (5)** neemt U links het bewegwijzerde pad omhoog.

Wat geschiedenis...

De Hoëgne, die eigenlijk **"Polleur"** heet, is ontstaan op 660 meter hoogte in de buurt van **Baraque Michel**. Alvorens door het veengebied van de Fagne te hebben geslingerd wordt het verval bruusk duidelijker bij het bruggetje van Centenaire en hier verandert de Hoëgne in een snelle stroom tot aan **Belleheid** op 380m hoogte. Enkele eeuwen geleden was de Hoëgne een belangrijke plek voor de ijzerwinning, die het **Markizaat van Franchimont** beroemd maakte. De vallei van de Hoëgne is botanisch gezien uniek voor mossen en varens die men hier kan bekijken. Dit gedeelte van de vallei werd op de zuidwest-helling doorkruist door de spoorlijn **Spa/Trois-Ponts**, die in 1970 buiten dienst werd gesteld. Dit oude traject is in 2007 een Pré-ravel, (een fiets- en wandelpad) geworden. Léonard Legras, oud inwoner van Sart, was aan het begin van de 20^{de} eeuw de promotor van wandelingen in het dal van de Hoëgne. **Een gedenkplaat (5)** ter herinnering aan L. Legras vinden we vlakbij de waterval Léopold II, die in 1899 door Koningin Marie Henriette werd onthuld.

